

Bisschop Bekkersschool

De KOC laat halverwege de jaren zestig een schoolgebouw neerzetten in Paddepoel, een grote nieuwe uitbreidingswijk ten noorden van de stad. Het is een kinderrijke wijk waar een katholieke school zeker in een behoefte zal voorzien. De wethouder van Onderwijs verricht de feestelijke opening op 21 september 1966. Bij de opening zijn –een teken van de veranderende tijdgeest– enkele dominees aanwezig. De wethouder prijst de keuze die is gemaakt in de naamgeving van de school. De school krijgt de naam van enige maanden eerder overleden bisschop Wilhelmus Bekkers, bij veel katholieken zeer geliefd vanwege zijn gemoedelijke en toegankelijke optreden. De indrukwekkende uitvaart van de bisschop, die als zinspreuk "Liefde als wapen" voerde, was zelfs te zien geweest op de televisie.

Pastoor Oosterwegel toont zich zeer tevreden met de school in zijn Johannesparochie. De Bisschop Bekkersschool kon beginnen met vijf leerkrachten. Al snel komt er versterking van twee nieuwe mensen, want het aantal leerlingen bedraagt in 1968 al 268. In een schoolkrant, gemaakt door leerlingen van de hoogste klas, bezingt een leerkracht de school: "Het is fijn werken in deze school: fris, nieuw materiaal; een uitstekende oudervereniging, een team van leerkrachten dat zich inspant om geïnspireerd te blijven. Een wijk in opbouw, een school in opbouw, een parochie in opbouw, vandaar dat er ook contacten gelegd moeten worden met de omgeving."^[1]

In 1968 signaleert de KOC dat de aansluiting van kleuterschool op de lagere school beter kan. Aan de Tuinbouwdwarstraat en in de Siriusstraat start de stichting een speelleerklas, waar een kind spelenderwijs de overgang kan maken van kleuterschool naar lagere school. Het eenjarige experiment is "zeer geslaagd". De Bisschop Bekkersschool begint nog in

hetzelfde jaar aan de Siriusstraat met de eigen peuterspeelzaal Dikkie Dik. Tot op de dag van vandaag is de peuterspeelzaal sterk verbonden met de basisschool.

In de jaren zeventig bezoeken gemiddeld meer dan tweehonderd kinderen de Bisschop Bekkersschool. In de jaren tachtig daalt dat aantal, net als op de andere scholen, om daarna weer te stijgen. In het jubileumjaar van de KOC is het peil van de jaren zeventig weer bereikt. De Bisschop Bekkersschool is een bloeiende school. De leerlingen komen voornamelijk uit de wijk Paddepoel zelf en uit nabije wijken als Selwerd, Vinkhuizen en Reitdiep. Er wordt Daltononderwijs gegeven, waarbij keuzevrijheid, zelfstandigheid en samenwerking centraal staan.

Alle kinderen zijn welkom op de Bisschop Bekkersschool, ongeacht hun levensbeschouwelijke, culturele of sociale achtergrond. Ongeveer twintig verschillende nationaliteiten zijn op de school vertegenwoordigd. De Bisschop Bekkersschool laat in 2011 overtuigend zien dat de katholieke signatuur op een eigentijdse wijze vorm krijgt. Met het succesvolle project 'Allerzielen Nieuwe Stijl' wint de school de 'Koppie Copy Jeugdbeleidsprijs 2009-2010', een tweejaarlijkse prijs van de gemeente Groningen voor het origineelste project voor de jeugd. Het project is een initiatief van leerkracht Mirjam Pepplinkhuizen.

[1] *Schoolkrant Bisschop Bekkersschool 1966*, p 23



Bisschop Bekkers achter de bal



Bij de Tuintjes

Siriusstraat 1
9742 KT Groningen
Nederland

